

Profeten & dromers - week 5

Petrus bracht op de eerste pinksterdag de profeet Joël in herinnering. 'Deze woorden zijn van toepassing op deze dag', sprak hij. (zie Handelingen 2 : 16vv) Vanaf nu profeteren zonen, dochters, dienaren en dienaressen, omdat de Geest over hen is uitgestort. Ruim 2.000 jaar geleden ging dit woord van Joël in vervulling. In deze serie Profeten & dromers concentreren we ons vijf weken lang op de kerk na Pinksteren en welke weg de Geest ons in deze tijd wijst.

In deze laatste week van deze serie lezen we over de Geest en de gaven die hij geeft en belangrijke uitgangspunten van het koninkrijk die Hij in het licht zet. Ga voor alle weekbrieven naar www.kerkenradensteunpunt.nl/profeten-en-dromers-2

Leesrooster

Zondag*	Lezing uit de ochtenddienst
Maandag	Romeinen 12 : 1 – 5
Dinsdag	Romeinen 12 : 6 – 10
Woensdag	Romeinen 12 : 11 – 17
Donderdag	Romeinen 14 : 16 – 19
Vrijdag	Romeinen 15 : 1 – 6
Zaterdag	Romeinen 15 : 7 – 13

* op basis van de eigen situatie/kerkelijke gemeente.

Standaardvragen:

Lees de teksten van deze week met aandacht vanuit de volgende vragen :

1. Welke opdracht lees ik hierin voor mijzelf?
2. Wie of wat heb ik hierbij nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Tips voor verwerking en bespreking met anderen:

1. Lees jouw aantekeningen van de afgelopen weken nog eens aandachtig door. Wat valt je op?
2. Deel dit en breng dit in gebed waarbij je Gods Geest vraagt om wijsheid en daadkracht.
3. Zet een voornemen of verlangen dat je hebt om in een concrete daad. Vertel elkaar wat je gaat doen en wanneer je aan de anderen verteld hoe het is gegaan.

Overweeg je weer bij elkaar te komen in huis of kerk? Kijk dan even op hier:

<https://diaconaalsteunpunt.nl/protocol-erediensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/>

Delen mag. Graag zelfs, maar wel onder vermelding Kerkenraden Steunpunt – Klaas Quist