

Profeten & dromers - week 3

Petrus bracht op de eerste pinksterdag de profeet Joël in herinnering. 'Deze woorden zijn van toepassing op deze dag', sprak hij. (zie Handelingen 2 : 16v) Vanaf nu profeteren zonen, dochters, dienaren en dienaressen, omdat de Geest over hen is uitgestort. Ruim 2.000 jaar geleden ging dit woord van Joël in vervulling. In deze serie Profeten & dromers concentreren we ons vijf weken lang op de kerk na Pinksteren en welke weg de Geest ons in deze tijd wijst. (Ga voor alle weekbrieven naar www.kerkenradensteunpunt.nl/profeten-en-dromers-2)

Leesrooster

Zondag*	Lezing uit de ochtenddienst
Maandag	Handelingen 4 : 1 – 4
Dinsdag	Handelingen 4 : 5 – 12
Woensdag	Handelingen 4 : 13 – 22
Donderdag	Handelingen 4 : 23 – 31
Vrijdag	Handelingen 4 : 32 – 35
Zaterdag	Handelingen 4 : 37 - 36

* op basis van de eigen situatie/kerkelijke gemeente.

Standaardvragen:

Lees de teksten van deze week met aandacht vanuit de volgende vragen :

1. Welk verlangen roept dit in je naar boven?
2. Is dit een nieuw verlangen of draag je dit al langer met je mee?

Tips voor verwerking en bespreking met anderen:

1. Deel je verlangen
2. Breng het samen in gebed en vraag God om moed, wijsheid en duidelijkheid hoe hier mee om te gaan.

Overweeg je weer bij elkaar te komen in huis of kerk? Kijk dan even op hier:

<https://diaconaalsteunpunt.nl/protocol-erediensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/>

Delen mag. Graag zelfs, maar wel onder vermelding Kerkenraden Steunpunt – Klaas Quist