

Week 22 – 2020

Zondag 24 t/m 30 mei

Gemeenteopbouw in een tijd van sociale terughoudendheid. Samen onderweg van Pasen naar Pinksteren. De opzet is te gebruiken voor je eigen stille tijd en/of samen met anderen.

- Voor elke dag een kort bijbelgedeelte waarover je kunt nadenken vanuit de standaardvragen. (Let op: deze kunnen per week verschillend zijn.)
- Maak aantekeningen voor jezelf en deel dit evt. op geregelde basis met een paar gemeenteleden. Zie de suggesties verderop in deze weekbrief.
- Elke donderdag verschijnt een nieuwe editie. Abonneer je op deze weekbrief via <https://kerkenradensteunpunt.nl/gemeente-opbouw/>

Leesrooster

Zondag*	Lezing uit de ochtenddienst	Verzen van de dag
Maandag	Psalm 119 : 1 – 8	3 en 8
Dinsdag	Psalm 119 : 17 – 24	18 en 23
Woensdag	Psalm 119 : 41 – 48	41 en 46
Donderdag	Psalm 119 : 81 – 88	81 – 82
Vrijdag	Psalm 119 : 129 – 136	130
Zaterdag	Psalm 119 : 145 - 152	147 - 148

* op basis van de eigen situatie/kerkelijke gemeente.

Standaardvragen:

In deze zevende week na Pasen naderen we Pinksteren. Deze week lezen we uit Psalm 119. Een psalm waarin de dichter woorden te kort lijkt te komen op uitdrukking te geven aan zijn verlangen om dicht bij God te leven. Richt je aandacht (vanuit de context van het psalmgedeelte) op 'de verzen van de dag' vanuit de volgende vragen:

1. Hoe verbind ik deze woorden aan Pinksteren?
2. Hoe verbind ik deze woorden aan mijzelf?

Suggestie voor gezamenlijke ontmoeting met anderen:

- Spreek een (vast tijdstip af) met een paar anderen.
- Maak gebruik van beeldbellen via Skype, Zoom, Google Meet of één van de vele andere mogelijkheden.
- Houd de groep klein, (bijv. max. 3 of 4 beeldverbindingen. Hoe groter de groep, des te belangrijker wordt de 'etherdiscipline'.
- Deel met elkaar wat je hebt ontvangen, of welke vragen je hebt en bid voor elkaar.
- Bid voor de omgeving en deel voor wie jij een naaste kunt zijn.

Delen mag. Graag zelfs, maar wel onder vermelding Kerkenraden Steunpunt – Klaas Quist